



[Gasthuislaan 21](#)

Hier woonden [Kaatje de Leeuw](#) en haar dochter [Anna Bertha de Leeuw](#). Beiden waren ze weduwe. Ze leefden een rustig leven in hun huis dat uitkeek op park Rams Woerthe. In het begin merkten ze nog niet zo veel van de oorlog, maar de zorgen namen toe toen Anna Bertha's broers

Abraham en Maurits naar het werkkamp bij Rouveen moesten. [Regina en Roza de Leeuw, de vrouw en dochter van Maurits doken onder](#). Ze konden zich schuil houden bij een schooljuffrouw aan de Kallenkoterallee. Natuurlijk werden Kaatje en Anna Bertha extra ongerust toen ze hoorden dat [Maurits, Abraham](#) en zijn vrouw [Sebilla](#) naar Kamp Vught moesten.

In december 1942 werd [Betje de Leeuw](#) uit de [Westwijkstraat](#) (nu [Tulpstraat](#)) uit haar huis gezet. Ze had daar met haar broer [Mozes](#) en zijn dochters [Elisabeth](#) en [Margott Jenny](#) gewoond. Margott Jenny was de oudste. In 1942 was Elisabeth naar Amsterdam verhuisd. Die zomer ging Mozes naar het werkkamp in Rouveen, Margott Jenny vertrok later ook uit Steenwijk. Dus Betje was nog de enige in het huis in de Westwijkstraat en toen ze haar huis moest verlaten ging ze wonen bij Anne Bertha en Kaatje in de Gasthuislaan. De overleden man van Kaatje was familie van Betjes overleden man.

Wanneer en waarom Margott Jenny terugkwam naar Steenwijk weten we niet. Eind maart stond ze ingeschreven op het adres Gasthuislaan 21. Op die trieste negende april was Margott Jenny een van de vier vrouwen uit dit huis die met de trein naar Vught vertrokken. Daar zag Margott Jenny haar zusje Elisabeth weer. Die was opgepakt in Amsterdam en een week eerder in [Kamp Vught](#) aangekomen. Ze werden aan het werk gezet als naaister tot ze eind november naar Auschwitz moesten. Ook daar moesten de zussen werken, maar toen dat niet meer ging, zijn ze op 31 januari 1944 omgebracht.

Zelf ontdekken in de stad en op internet

Maak een wandeling naar [Gasthuislaan 21](#), het huis van Kaatje en Anne Bertha. Op de struikelstenen die daar liggen staan hun geboortedatums en hun sterfdatum. Reken uit je hoe oud ze zijn geworden.

Ga naar het Gedenkteken voor de Joodse Steenwijkers aan de Gasthuispoort bij het hek van Rams Woerthe. Kijk of je de namen kunt vinden, die in de tekst hiernaast blauw zijn gemaakt? Je kunt op de zuilen zien hoe oud iedereen was toen die werd omgebracht en waar ze zijn gestorven.

De namen in de tekst hiernaast zijn blauwe linkjes, die gaan naar een site die Joods Monument heet. Als je die aanklikt kom je op een internetpagina, waar iets over deze mensen wordt verteld. Wanneer je wilt weten hoe het met hen is gegaan, kun je op deze site op zoek gaan.

Meer over [Kamp Vught](#) waar Margott Jenny en Elisabeth elkaar weer zagen, lees je als je [hier](#) klikt. In de Tulpstraat liggen de Struikelstenen voor Betje, Mozes, Elisabeth en Margott Jenny. Ze zijn gelegd door leerlingen van RSG Tromp Meesters. Waarom legden juist die daar de Stolpersteine? Dat lees je als [hier](#) op [Tulpstraat 26](#) klikt.



Als je het verhaal van [Regina en Roza de Leeuw](#) wil lezen, klik je [hier](#). Moshé, de zoon van Roza, heeft dit verhaal verteld bij de onthulling van de struikelsteen van zijn opa Maurits de Leeuw.

[terug naar de pagina DE ZWARTE DAG VAN 9 APRIL 1943](#)